

DE VREDE VAN “IK”
KA MALUHIA O KA “I”

Vrede zij met u, Al Mijn Vrede,
O ka Maluhia no me oe, ku`u Maluhia apau ioa,

De Vrede die “Ik” is, de Vrede die “Ik ben” is,
Ka Maluhia o ka “I”, owau no ka Maluhia,

De Vrede voor altijd, nu en in alle eeuwigheid.
Ka Maluhia no na wa apau, no ke`ia wa a mau a mauloa aku.

Mijn Vrede geef “Ik” u, Mijn Vrede laat “Ik” u,
Ha`awi aku wau “I” ku`u Maluhia ia oe, waiho aku wau “I” ku`u Maluhia me oe,

Niet de vrede van de wereld, maar alleen Mijn Vrede, De Vrede van “Ik”.
A`ole ka Maluhia o ke ao, aka, ka`u Maluhia wale no, Ka Maluhia o ka “I”.